

Hjøring, 4. Marts.

# Kvinderne og Byrådsvalget i Hjøring.

Mellem alle Byens større kommunal-politiske Partier har der været en rørende Enighed om ikke at optage Kvinder paa Kandidatlisterne til Byrådsvalgene. Vi billiger ikke dette. Kvinderne udgør nu Halvdelen af Bælgerne og har en utvivlsom Ret til at komme med, naar de selv ønsker det. Men dels har deres Ønsker i saa Henseende ikke ytret sig med nogen synderlig Kraft, dels er de kommunale Tilstande i Kommunen (vide de høje Skatteprocenter og de store praktiske Interesser, der staar paa Spil,) af en saa alvorlig Art, at man instinktmæssig har frygtet at sætte ganske uøvede Kræfter ind, hvorimod man hyppigt hører henviset til, at den forestaaende Udvikelse af Raadet vil give Plads til at sætte kvindelige Repræsentanter ind for de forskjellige politiske Retninger. Endelig er det, at der ikke kom Kvinder paa Byråds-kandidatlisterne heller ikke Bidsnesbyrd om, at man i det hele ikke ønsker Kvinders Deltagelse i det kommunalpolitiske Liv. I alt Fald er det ikke Tilfældet med de Repræsentanter, Hjøring liberale Forenings Generalforsamling har sat ind paa sin Liste. Det er os bekendt, at der mellem dem netop er en stærk Stemning for at forberede Kvinders Deltagelse i det offentlige Livs Arbejde, ved at give dem Plads i Skolekommissionen, Sygehusudvalget og eventuelt i Tilslutning til Fatigudvalgets og Alderdomsforsørgelsesudvalgets Arbejde. Vi tro at burde anbefale Byens Kvinder at modtage den saaledes fremraffe Haand. Der vil sikkert fremkomme Tilbud om at sætte Kvinders Navne paa denne og hin Separatliste for at saa kvindelig Hjælp til at assistere et eller andet saatalligt Parti. Men det vil næppe lønne sig at støtte saadanne Eventyr, der dels vil stille Kvinderne i Modjætningsforhold til de politiske Partier og dels vil mislykkes, fordi Kvinderne alt ere saa politisk udviklede, at de ikke blot kræve Repræsentanter for deres Røn, men ogsaa Meningsfæller i deres politiske og sociale Opfattelser og Interesser.